

Je bent niet de enige  
Je houdt jezelf in de gaten,  
maar je bent niet rechtvaardig  
Het maakt niet uit wat  
of wie je bent geweest  
Het maakt niet uit waar je was  
of wat je hebt gezien  
Ik heb mijn deel gehad,  
maar ik zal je helpen met de pijn  
Je bent niet alleen  
Laten we verder gaan en niet alleen blijven  
Geef me je handen,  
want je bent geweldig  
Oh, geef me je handen

*Vertaald door Paul  
Naar David Bowie – uit Rock 'n' Roll Suicide*



In warme herinnering aan

## Paul Gysbrechts



Lier, 29 december 1948 - Antwerpen, 2 maart 2023

***'I'm not a prophet or a stone age man  
Just a mortal with the potential of a superman'***

*uit 'Quicksand' – David Bowie*

*Met veel dank  
aan zijn vrienden, familie,  
collega's van Sensoa, zijn buddy,  
zorgverleners, artsen en het hele team  
van de palliatieve eenheid ZNA Sint-Erasmus.*

wereldreiziger - oud-Egyptenaar - verzamelaar -  
elektriker bij Van Hool - medestichter van het Aidsteam -  
buddy - Bowiefan - koffiezetter - theedrinker met een  
weinig citroen erin, *nadat* het theezakje het water heeft  
gekleurd - pureeliefhebber - keeper - broer - ongeduldige  
mens - supporter voor Lierse - collega bij Sensoa -  
nonkel - modevrager - liefhebbende zoon - schenker -  
denker - danker -

## VRIEND

luisteraar - naar-best-vermogen-handelaar -  
graag-doorslaper - concertganger - verhuizer -  
zorgdrager in de Helenalei - Fiatrijder - fotograaf -  
humorist - Elvisfan - detaillist - soepboer - nogmaals  
buddy - breedbeeldkijker - mededeler - ondersteuner -  
verhalenverteller - schrijver - papyruskweker - geduldige  
mens - vrijwilliger bij Amarant - wespenhater -  
muziekiefhebber - prater - lijstjesmaker - allesgever -  
vakbondsafgevaardigde - behulpzame buurman -  
patiënt - medelever - vrijwilliger bij het Fonds  
Suzan Daniel ..... *enzoveelmeer*